



Theater Kostelijk speelt
omtrent
Identiteit

Zondag 27 november 'Omtrent identiteit'

Wie ben je nou eigenlijk? Als we dat eens wisten...

Waarom is het zo moeilijk om te zien hoe je bent?

Voelen we ons vertrouwd in hoe we zijn?

Of willen we liever groter, slimmer, ambitieuzer of geliefder zijn? Willen we ánders zijn, of juist meer op anderen lijken? Vinden we houvast in de klanken en smaken waarin we geworteld zijn of willen we ons juist daar van losmaken?

Het leven als één groot verwarrend toneel, en wij, allemaal op zoek naar onze rollen.

Theater Kostelijk speelt een stuk rondom identiteit. Een ketting van scenes, serieus, humoristisch en echt als het leven.

Waar: Theater De Cameleon

Derde Kostverlorenkade 35 - 1054TS Amsterdam

Tijd: 20.00 uur - inloop vanaf 19.45 uur

Prijs: € 5,- (pinapparaat aanwezig)

Reserveren: per mail naar: esvanmar@gmail.com of op aanmeldijst die ligt bij buurtkamer Kostelijk.

Zie ook onze website www.theaterkostelijk.nl

Gemaakt met de acteurs van Theatergroep Kostelijk: Leo, Elvira, Apolonia, Daniel, Paul en Ruth; muzikanten John en Lotje.

Regie Esther, **assistentie** Jeroen en Karin.

Een productie van Buurtkamer Kostelijk en perMens.